



BASISSCHOOL NIJLEN

**De Zevensprong**



## NIEUWSBRIEF MAART 2022



### In de kijker

**Thema jeugdboekenmaand :**

In maart 2022 is het thema voor de Jeugdboekenmaand '**Helden en schurken**'. We hebben het over dappere helden en bange helden, superhelden en huis-tuin-en-keukenhelden, helden met wapens en helden met woorden. Maar één ding staat vast: zonder held geen verhaal. En wat is een held zonder schurk? Zonder vijand, zonder pestkop, zonder spoken in zijn hoofd? Verhalen hebben hun helden en schurken nodig. En mensen hebben hun verhalen nodig.

Wij zetten deze maand een aantal boeken in de kijker, gaan op zoek naar leuke leesplekjes en creëren we onze eigen helden en schurken, want lezen is een feest!

Meer info : [www.jeugdboekenmaand.be](http://www.jeugdboekenmaand.be)



### Paaseitjesactie

De oudervereniging start vanaf nu met de verkoop van paaseitjes. U kan dit schooljaar kiezen uit een groot assortiment. Bestellingen kunnen geplaatst worden tot en met 25 maart via het online google formulier <https://forms.gle/UvnW2S9NAsrgVTk47> of via het bestelformulier.

De bestelbon graag terug bezorgen aan de klastitularis ten laatste op 25 maart.

De opbrengst van de actie gaat naar didactisch materiaal voor onze leerlingen. De bestellingen worden meegegeven na het oudercontact op 31 maart of indien u wenst met de leerling meegegeven op vrijdag 1 april.



### Paaseitjes rapen

Woensdag 30 maart gaan de kleuters en de leerlingen van eerste en tweede leerjaar op zoek naar paaseitjes. Spannend!



### Wijziging datum

De spaghetti-avond van de leerlingen van het 6<sup>de</sup> leerjaar wordt verplaatst naar een latere datum. U ontvangt hierover meer info in de volgende nieuwsbrief.



### In pyjama naar school! (met een knipoog naar Mattis uit het 4<sup>de</sup> leerjaar!)

Bednet nodigt alle lagere en middelbare scholen uit om op vrijdag 11 maart in pyjama naar school te komen. Op die manier willen ze langdurig zieke kinderen en jongeren, die niet naar school kunnen, een hart onder de riem steken. Dankzij Bednet krijgen die leerlingen de kans om toch de lessen te volgen, van thuis uit en samen met hun eigen klas...

Ook wij doen mee en komen op 11 maart in onze leukste pyjama naar school

**Albertkanaalstraat 31 - 2560 Nijlen**  
**[bs.zevensprong@g-o.be](mailto:bs.zevensprong@g-o.be)**

**Tel. 03 481 82 92 - Fax. 03 411 13 47**

**[www.dezevensprong.info](http://www.dezevensprong.info)**

## **Als het kriebelt moet je sporten! Scholencross (Goezo Klokkenlaan)!**

Op zaterdag 26 maart organiseert GOEZO! Klokkenlaan de jaarlijkse provinciale scholencross. Kleuters van de derde kleuterklas en leerlingen van de lagere school kunnen deelnemen. De loopwedstrijden starten om 13u 45 en eindigen rond 17u. Leerlingen die deelnemen geven in het kader van de privacywetgeving toestemming voor het publiceren van foto's en resultaten. Het reglement en de starturen per leeftijdsgroep worden nog afzonderlijk meegegeven.

## **Oudercontact**

Op donderdag 31 maart gaat voor alle leerlingen het oudercontact door van 18u tot 20u.

U ontvangt hiervoor nog een afzonderlijke brief. Tijdens het oudercontact kunnen ook de paaseitjes afgehaald worden in de klassen van de leerlingen.

## **NCOS**

Elk jaar ondersteunen we met onze school het grote Nijlens solidariteitsproject van NCOS.

Onze leerlingen leren via workshops van verschillende ontwikkelingsgroepen uit Nijlen betrokken te zijn bij het leven van andere mensen in de wereld en hun specifieke noden.

Tijdens de scholenslotdag die zoals elk jaar de laatste vrijdag voor de paasvakantie georganiseerd wordt, wordt er voor de leerlingen van de 2<sup>de</sup> graad een toneelvoorstelling georganiseerd. De leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar nemen op dat moment deel aan een wandeltocht op de terreinen aan de Zandlaan en Klokkenlaan waar ze aan de hand van een doorschuifstelsel kennis maken met de verschillende ontwikkelingsgroepen van Nijlen.

Samen met alle andere scholen in Nijlen dragen we ons steentje bij door deel te nemen aan een sponsortocht die doorgaat op vrijdag 1 april 2022. We wandelen voor het goede doel en willen met onze centjes de verschillende ontwikkelingsgroepen van Nijlen een hart onder de riem steken. De sponsoring gebeurt via een sponsorkaart.

Op dinsdag 29 maart wordt de actie afgesloten en worden de centjes geteld!

Lieve ouders, grootouders, familie en vrienden... wij rekenen op jullie steun!

## **K1: Kijk eens om je heen: Iedereen is uniek**

In de eerste kleuterklas namen we een kijkje van dichtbij in de leefwereld van de kleuters.

We bekeken elkaar en foto's van onze familie. We stelden vast dat er gelijkenissen en verschillen zijn. In ons klasje zitten kindjes met een pleister op hun oog en een vriendje had een arm gebroken en omdat we 'echte' vriendjes zijn hadden we plots allemaal een pleister op ons oog en een armpje in de gips! Lief toch! Lou uit ons verhaal heeft twee papa's. In ons klasje zijn ook kindjes met twee mama's.

Iedereen is anders en uniek! Wie jij ook bent, jij bent ok!



## Kijk eens om je heen met de Kikkerklas .... De Ruimte!

We gaan naar de maan, we gaan naar de maan en als je mee wil er is plaats genoeg .... !

We bouwden ons eigen raket (volgens Emil was het "gigantisch"), we timmerden een echte ladder om tot aan de maan te geraken! Onze poppenhoek werd een donkere hoek met allerlei lichtjes en lichtgevende armbandjes! We vertelden over planeten, sterren, de zon en de maan. Er werden sterren en manen gemaakt in allerlei vormen en groottes.

Iemand bracht een echte telescoop mee en een raket op een lanceerbasis. Hoe zo'n lanceerbasis in zijn werk ging, moesten we natuurlijk eens bekijken op onze tv.

We keken 2 weken elke avond naar de maan en tekende hoe ze eruit zag ... of misschien zagen we ze niet goed omdat het heel vaak bewolkt was.

We speelden met zoutdeeg en gekleurde rijst, we deden telspelletjes en zoveel meer!

We werden echte astronauten!



## Kijk eens om je heen! In en rond de Zevensprong met het tweede leerjaar

Afgelopen weken werkten we hard rond het jaarthema 'kijk eens om je heen'. We begonnen op het schooldomein. We keken naar de gebouwen, de bomen en de dieren. Onze maquette en plattegrond vulden we aan met foto's van winkels en belangrijke gebouwen uit de buurt. We kwamen er op onze wandeling door de gemeente heel wat tegen : het gemeentehuis, de bank, de kapper, de bakker, ...

We maakten een eigen fantasiedier en voor dat fantasiedier knutselden we een knus holletje. Die dieren laten sporen achter. Wij maakten van die sporen afdrukken in gips.

In onze lesjes techniek dachten we na over een muis met een bewegende staart en tekenen een plan voor een doolhof. We sloten het project af met een rondgang door de school en bewonderen in alle klassen de resultaten. We hebben weer heel wat bijgeleerd!



## Kijk eens om je heen in de derde kleuterklas!

Tijdens het project “KIJK EENS OM JE HEEN” ging de 3<sup>de</sup> kleuterklas “gluren bij de burens” en ging daarvoor wel heel ver terug in de tijd....

We startten helemaal in het begin, toen er nog geen sprake was van de aarde...en hoe het eerste leven ontstond... zo fascinerend en leerrijk!

De vulkaanuitbarstingen, de zeeën, piepkleine visjes, koralen, de temperatuur die zich weer aanpast waardoor een explosie van leven ontstaat. Sommige vissen ontwikkelden longen en vinnen veranderden in poten, waarmee ze het land kunnen opkruipen. Eén van de belangrijkste momenten in onze geschiedenis....voor het eerst kunnen dieren op het land gaan leven. En dan gaat het echt los! Er ontstond een wereld vol monsters....reuze-libellen, mega pissebedden, duizendpoten en schorpioenen zo groot als wolven. Voor het eerst konden dieren nu ook eieren op het land gaan leggen en hiermee brak de tijd van de reptielen aan. De hagedis was daar één van, nadien kwamen de leguanen en krokodillen en vervolgens de reuze reptielen: de dinosauriërs.

We ontdekten dat de eerste mensapen uit Afrika kwamen en ze op 2 benen gingen lopen om over de struiken en hoge grassen te kunnen kijken op zoek naar hun vijanden. Stilaan ontwikkelden ze zich verder waardoor hun hersenen steeds groter en groter werden. Miljoenen jaren later leerden we de oermens kennen. Het begin van de mensheid.

In de klas schilderden we het eerste leven in zee, we boetseerden onze lievelingsdino in klei, we onderzochten skeletten en fossielen zoals echte paleontologen, maakten grottekeningen met houtskool onder de tafel, experimenteerden met houtpasta, kruiden, planten, eieren, koffie, krijt en pigment om nadien onze rotsschilderingen in te kleuren, tekenden levensgrote oermensen, bouwden grotten, maakten aardepotten met cement en pigment, bezochten de boerderij van Gust (volop in verbouwing) , de dakkapel van Noa en de volledig aangepaste woonst van Rikke (met kokerlift) , we gingen winkelen in de doe-het-zelf-zaak en kochten spijkers, tape en cement, we metselden met bakstenen en zavel, we tekenden plannen, gingen kijken hoe een hijskraan werkt en bouwden er eentje na, we bekeken foto's van ons eigen huis en rangschikten oplopend de huisnummers, we schreven brieven naar elkaar en deden ze op de post.

101 leerrijke activiteiten deden we afgelopen 3 weken, met super enthousiaste kleuters en ouders!



 **Gluren bij de burenen! Bijzondere bezoekjes! Dankjewel voor de gastvrijheid! (met een knipooog van de kleuters van de derde kleuterklas!**



 **Project: 'Kijk eens om je heen!' : De gemeente Nijlen**

In het 3<sup>de</sup> en 4<sup>de</sup> leerjaar konden de leerlingen een keuze maken uit verschillende opdrachten... Na ons bezoek aan het gemeentehuis op 26 januari, werd er een replica gemaakt van het wapenschild van Nijlen. Er werd gewerkt met hout, nagels, hamer, acrylstiften en wol. Dat hebben onze handige Henrietta's goed gedaan!



Om onze school bekender te maken in Nijlen en omstreken, werden er houten **wegwijzers** gemaakt, geschilderd en voorzien van de naam en logo van onze school. Knap werk!





Sport en beweging zijn belangrijk voor ieders gezondheid en daar kan je wat aan doen met de **'Zevensprongse 'fit-o-meter**, gemaakt door enkele van onze leerlingen :Get fit!

Ella V. maakte een mooi schilderij van het gemeentehuis van Nijlen, maar net iets anders, met wat inspiratie van Belgisch schilder René **Magritte**.

Ceci n'est pas... la maison communale. Mooi werk, Ella!



Omdat gewone stoelen maar saai zijn, hebben onze leerlingen daar wat op gevonden: **stoelen pimpen!** We zagen vooral veel verf, loombandjes, pompons en lintjes de revue passeren 😊



Enkele van onze knappe kerels maakten dan weer van oude boeken **juwelenkistjes**. Ze werden rijkelijk versierd en op handige wijze werden er scheidingsvakjes gemaakt. Prachtig vakwerk!

Als laatste werd ook met allerhande afvalmateriaal en fotokaders gewerkt.

Enkele knappe **schilderijen** kwamen tevoorschijn!



### L3: Project 'Kijk eens om je heen'

Wij keken om ons heen en wat zagen we? Onze gemeente Nijlen. In de eerste plaats wilden we vooral echt kijken en dat deden we door met een grote huifkar, getrokken door een tractor, Groot-Nijlen te gaan ontdekken.

We probeerden Nijlen te bekijken door verschillende brillen: de historische bril, de natuurlijke bril, de economische bril, ecologische bril, enz. ... Met een rugzakje gevuld met 'Nijlense kennis' in de hand, begonnen ze aan een reeks opdrachten die ze in kleine groepjes moesten afwerken.

Enna, Jayden en Flor maakten een 3D-kaart van Nijlen met de belangrijkste wegen, waterlopen, gebouwen, buurgemeenten, bossen en parken, ....

Casper, Lenne en Luke zochten op waar er overal speelmogelijkheden zijn in Nijlen en knutselden dit in 3-D: speelvelden, speeltuinen, sportvelden, ... Zij plaatsten dit ook op de grote plattegrond van Nijlen (zie vorig groepje).

Ron, Zoë en Eefke verzamelden de info over de verschillende landschappen in Nijlen en bouwden dit ook na, elk landschap met zijn specifieke kenmerken.



Mats, Jelle en Niall zochten een massa aan informatie op over treinen en het station van Nijlen. Daar filterden ze de belangrijkste info uit en maakten een eigen folder. De klas krijgt binnenkort, na het lezen van de folder, een kahoot-quiz over treinen voorgeschoteld.

Victor, Dennis en Sterre gingen aan de slag met herbruikbare materialen en maakten daarmee een verjaardagstoel voor in de klas.



Lien, Lucas en Alix interviewden eerst de andere leerlingen om de info te vergaren die we kregen bij onze bezoeken aan de veeboerderij en de witloofkwekerij. Vervolgens verwerkten zij de info en de foto's in een 'grej of the day', zijnde een power-pointpresentatie die ze aan de klas gaan geven. We hebben dus weer heel wat beleefd, gemaakt, verwerkt en geleerd met dit project. De resultaten zijn te zien in onze 'digitale opendeurdag'. We keken om ons heen, maar nu kijken we vooral vooruit en kijken er naar uit om volgend jaar jullie een volwaardig toonmoment te kunnen bezorgen. Veel groetjes van het derde leerjaar!



### Kijk eens om je heen in het eerste leerjaar

Wij keken naar onszelf. We maakten onze eigen talentenster, vertelden leuke dingen over onszelf en maakten een vriendjesboek! Op het schoolterrein gingen we op zoek naar dieren in en rond de bomen. We maakten kijkdozen met boomlagen en een holletje voor een fantasiedier. We zochten naar sporen van dieren en maakten in gips onze eigen handafdruk. De mama van Jack en Wolf gaf ons een rondleiding in het gemeentehuis van Nijlen, we brachten een bezoekje aan de Aldi en snoepten daar van een heerlijke koek! (Dankjewel mama van Elsa!) Bij de bakker kregen we uitleg over het bakken van een brood en proefden we koekjes. Wist je dat de papa van Sam een 'echte' politiemann is? We waren helemaal onder de indruk van de speurhond die we eventjes mochten aaien! Alvast een leerrijk project!







## Kijk eens om je heen: Nijlen - Antwerpen en België (5<sup>de</sup> en 6<sup>de</sup> leerjaar)

### Nijlen



Op een donderdag gingen we fietsen naar allemaal plekken. De eerste plek was bij een stal met allemaal koeien en kalfjes. We hebben de koeien zien gemolken worden door de machines. Daarna zijn we naar het appelsapmagazijn gegaan van de Drie Wilgen. Daar kregen we uitleg over hoe het gemaakt wordt. Toen gingen we naar de bizons van de Slappe Uier. Daar hebben we ze broodjes gevoerd. Toen zijn we naar de confituur man gegaan ( Recht van't veld) daar kregen we een klein potje confituur. We gingen ook langs de Emaliushoeve

waar mensen met een beperking kunnen komen werken. Toen zijn we op school boterhammen gaan eten. Na ons eten gingen we naar het huis van juf Tamara en keken we een film (Pietje Bel) met een warme chocomelk.



### We hebben monumenten gemaakt

Wij, hebben verschillenden monumenten gemaakt van België zoals: het Atomium, de huisjes van Brugge, het koning Albert 1 monument, Nello en Patrasche... We hebben het met verschillende materialen gemaakt zoals: stokjes, klei, karton, verf, diamanten (steentjes), tape, lijm. Kort gezegd het was heel leuk.

### Weetjes

We hebben wist je datjes gemaakt op de chromebooks over België.

Wij hebben bijvoorbeeld: wist je dat België na Frankrijk de belangrijkste witloofproducent ter wereld is, wist je dat twee Belgische mensen de rolschaatsen en de horloge hebben uitgevonden, wist je dat België het land is met de meeste kastelen per vierkante kilometer in de hele wereld.? Zo heeft iedereen er één opgezocht en nagkeken.

### De geschiedenis van het Atomium

Het Atomium werd gebouwd in 1958 de opening was ook in 1958 geopend.

Het stelt één elementaire cel zuiver ijzer voor dat sterk in ontwikkeling was en een belangrijke rol speelde in de optimistische kijk op ontwikkeling in de jaren vijftig.

Elke bol heeft een diameter van 18m.

De negen bollen wegen elk 250 ton in het totaal weegt het 2400 ton. Elke bol staat voor een provincie, toen waren er nog maar 9 provincies in België.

Wout, Hanno, Wannes, Staf en Lizzi

### Verdwenen beroepen

Wij hebben geleerd over verdwenen beroepen zoals: Stronttonnetjesschepper



De stronttonnetjesschepper begon op de 19de eeuw en eindigde in ...

Zijn bedoeling was om stront op te halen aan huis.



In de mijn werken is het gevaarlijkste werk dat je kon doen. De laatste mijn is gesloten in 1992.

## schooltandarts

Tegenwoordig is de schooltandarts grotendeels verdwenen.  
De schooltandarts is begonnen in 1904 .

Daarnaast hebben we ook nog presentaties leren maken over België en zijn provincies op onze chromebooks.



## Antwerpen



We zijn met de trein naar Antwerpen geweest. We hebben belangrijke plekken gezien zoals: de Kathedraal, de Stadsfeestzaal, de reus van Antwerpen Antigon, Nello en Patrasche en Brabo. Dan zijn we naar de Mcdonald's geweest om lekker te eten. Daarna gingen we naar een toneelstuk van De bevrijding van het Edelhert. En dan was het tijd om naar huis te gaan.

## **Wist je datjes...**

### **BLUETOOTH**

Dat verhaal begint in het Denemarken van de 10<sup>de</sup> eeuw... Koning Harald I stond erom bekend dat hij vechtende stammen kon verbinden. Hij was niet alleen een verbindend figuur maar hij kreeg ook een bijnaam omwille van een opvallend uiterlijk kenmerk : een enorme rottende blauwe tand. Zo ging hij de geschiedenisboeken in als koning Harald Blauwtand.

Toen het Zweedse bedrijf Ericsson in de jaren '90 ( de 20<sup>ste</sup> eeuw) een draadloze toepassing bedacht om gsm's met elkaar te verbinden , zochten ze alleen nog naar een goede naam. (blauwtand =) Bluetooth werd niet alleen de naam van die technologie ...

maar de initialen van Harald Blauwtand in Rune-tekens vormen zelfs het logo van bluetooth!!

En zo belandde het slechte gebit van de Deense koning in onze Nederlandse taal.



### **QUARANTINE**

We zitten in Venetië , in de 14<sup>de</sup> eeuw... In die tijd was Venetië de toegangspoort tot Europa. Maar naast specerijen( nootmuskaat , peper , kruidnagel , kaneel , ...) was er uit het oosten ook een minder leuk pakje meegekomen. DE PEST!

Ze moesten zeker zijn dat enkel de gezonde mensen aan wal konden komen. Ze beslisten dus dat schepen lang genoeg moesten wachten voor de kust zodat eventuele pestlijders aan boord stierven voor ze de haven binnenkwamen. Zo kwam het dat zeelui 40 dagen of quaranta giorni moesten wachten op hun schip. Later werd die quaranta giorni verbasterd ( = vervormd) tot quarantena en in onze Nederlandse taal werd dat dan quarantaine... voilà , weer wat bijgeleerd...

**KALENDER MAART 2021**

DATUM	UUR	VOOR	ITEM	KOST
Di 1				
Woe 2				
Do3				
Vrij4				
Za 5				
Zo 6				
Ma7		Allen	Start jeugdboekenmaand	
Di 8				
Woe 9				
Do10		K3→L6 L3-L4	Zwemmen Fietstocht Nijlen	€ 2,25
Vrij11		Allen	Toneel op school	€ 5
Za 12				
Zo 13				
Ma 14				
Di15				
Woe 16				
Do 17		L6	Medisch onderzoek (gehoortest)	
Vrij18				
Za 19				
Zo 20				
Ma21		L6	Hidrodoe	€ 8,5
Di 22				
Woe23				
Do 24		K3→L6	Zwemmen	€ 2,25
Vrij 25				
Za 26		K3→L6	Scholencross (Goezo-Klokkenlaan)	
Zo 27				
Ma 28				
Di 29				
Woe 30		Peuters	Speeluurkje (onder voorbehoud)	
Do 31	18u00-20u00	Allen	Oudercontact	

**Afsluitmoment van ons project met een belangrijke boodschap...**  
**Kijk eens om je heen, de wereld is mooi!**

